



Bänkar på rad. Just nu möbleras "Den gamla salen" i Skolmuseet. Invigningen sker den 10 september men hela Skolmuseet invigs först någon gång under nästa år.



Världen vidgar sig för Skolmuseet. Förhoppningen är att fler ska hitta dit när det ligger i Hembygdsparken. Flyttkarl Olle Andersson bär in en gammal jordglob.

Nu går flytten till det nya skolmuseet

ÄNGELHOLM
Skolmuseets nya lokaler är färdiga i Hembygdsparken. Flytten har påbörjats men kommer att bli färdig först efter vintern. Men den 10 september sker ändå invigningen, åtminstone av det som ska vara den äldsta skolsalen.

av Michael Lundblad

0431 - 842 12

Skolmuseet öppnade redan 1986 i Rönneskolans lokaler i centrala Ängelholm. Upp på tredje våningen har museet funnits men sedan två år tillbaka har arbetet med en ny fastighet pågått i Hembygdsparken. Förhoppningen är att museet ska bli mer tillgängligt för besökarna.

Lättheten är det viktiga. Många har haft svårt att gå upp för trapporna till det gamla museet. Atmosfären där har varit bra men jag antar att atmosfären får levas in i de nya

lokalerna, säger Ebba Artman, eldsjäl bakom museet.

Lättillgängligheten och placeringen i Hembygdsparken ska förhoppningsvis också göra att fler hittar till museets samlingar.

Skolhistoria

Hittills har framförallt saker som ska finnas i "Den gamla salen" i det nya museet flyttats. Allt från bänkar till planscher och kateder ska finnas på plats inför invigningen den 10 september. Det är då Riksantikvarieämbetet genomför Kulturhusens dag som i år inriktar sig på skolbyggnader och skolhistoria. Till den dagen ska salen med de äldsta sakerna vara klar för att öppnas men mycket arbete kommer fortfarande att återstå innan hela Skolmuseet kan öppna.

– Vi ska jobba vidare med flytten i vinter. Jag hoppas vi ska kunna öppna till sommaren, berättar Ebba Artman.

Olika tider

Det gamla museet ska användas som magasin för saker som inte får plats i museet i



Den långa sandbänken från 1800-talet var tung att flytta när Skolmuseet i veckan började möblera sina nya lokaler i Hembygdsparken. Eldsjälen Ebba Artman övervakade flytten.

Foto: SVEN-ERIK SVENSSON

Hembygdsparken. "Den gamla salen" kommer att bestå av möbler och annat från skolans värld från 1880-1910. Långbänkar kommer att stå längs sidorna och katederorden ska också finnas på plats.

När museet är fullt möblerat kommer besökarna att kunna

se skolsaker från flera olika tider.

– Här kommer att finnas sådant som slöjd, fysik, skomakeri, tandläkarmottagning och även gymnastik i ett hörn, berättar Ebba Artman.

På ovanvåningen kommer en nyare skolsal att inredas.

Där kommer förmodligen också att finnas möjlighet att se gamla skolplanscher. Men riktigt hur det ska se ut är inte klart än.

Flyttkarlarna kommer att vara sysselsatta med flytten en tid. Särskilt den långa och tunga sandbänken från 1800-

talet var en prövning att bära ner för trapporna i den gamla skolmuseibyggnaden. Allting som flyttades prickades av så att inget skulle försvinna på vägen.

